

Contact & Bereikbaarheid

De geestelijk verzorgers zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. We zijn te bereiken via de telefooncentrale
T. 088-4597777.

Locatie Sittard-Geleen

Drs. Ben Simons
E. b.simons@zuyderland.nl
T. 06-82506733

Drs. Melanie Broos
E. m.broos@zuyderland.nl
T. 06-10680428

Locatie Heerlen

Drs. Anco van der Vorm
E. a.vandervorm@zuyderland.nl
T. 06-83260426

Drs. Jeanne Rens
E. j.rens@zuyderland.nl
T. 06-83078409

Secretariaat

Magda Huntjens-Paffen
E. m.paffen@zuyderland.nl
T. 088-4597820
Bereikbaar maandag en donderdag tot 16.00 uur, woensdagochtend.

Algemeen mailadres
zingevingðiek@zuyderland.nl

Waar staan wij voor?

Wanneer ziekte en ziekenhuisopname u overkomen, kan dat gevoelens losmaken van onzekerheid, angst, somberheid, twijfel, eenzaamheid of verdriet. Ingrijpende gebeurtenissen roepen soms vragen op over het bestaan en zingeving. Ze raken aan de levensvragen. De geestelijke verzorgers van Zuyderland bieden u een luisterend oor en persoonlijke aandacht om gevoelens en gedachten te kunnen delen. Wij ondersteunen patiënten en naasten bij vragen rondom zingeving. Samen kijken we naar wat troostend en helpend kan zijn. Dit kan naast een gesprek ook het verzorgen van een passend ritueel zijn.

Stilteruimte

In het ziekenhuis is een Stilteruimte, die voor iedereen 24/7 toegankelijk is. Daar kunt u rustig zitten, een kaarsje branden of iets opschrijven. Voor islamitische gelovigen is hier ook gelegenheid om te bidden. Gebedskleedjes zijn beschikbaar. De Stilteruimte bevindt zich achter meldpunt West 07 in de hal.

aandacht

Zingeving & Ethiek
locatie Sittard-Geleen



November 2024

Geloven met twijfel

Als mensen in een ziekenhuis of andere zorginstelling worden opgenomen krijgen ze (noodgedwongen) tijd om over hun leven na te denken. Er ontstaat een innerlijke ruimte om je intensief met levensvragen bezig te houden. Vragen die vaak sluimerend aanwezig waren in je leven komen nu in het centrum van de aandacht. Een aantal van deze vragen gaat over het geloof. Bestaat er wel echt een God, die begaan is met mij, Hij lijkt zo vaak afwezig? Ik heb altijd een goed leven geleid, waarom laat God dan toe dat ik zo ziek ben, terwijl de grootste boeven lang en gezond leven?

Voor met name oudere mensen is het stellen van deze geloofsvragen niet altijd vanzelfsprekend. Opgegroeid als ze vaak zijn in een hoog kerkelijk milieu waar het geloven bestond in precieze antwoorden geven op de vragen van de catechismus. Het toelaten van deze vragen kan twijfel teweegbrengen. Oude (geloofs)zekerheden blijken ineens toch minder zeker. Deze twijfel is prachtig verwoord in een gedicht van de schrijver Gerard Reve.

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt,
zoals ik U.

Voor veel mensen en ook voor mij persoonlijk gaan geloof en twijfel hand in hand. Twijfel hoeft echter niet per se iets negatiefs te zijn. Twijfel hoeft niet het voorportaal van ongelof te zijn. Het kan ook een kracht aanwakkeren om met geloofsvragen creatief bezig te blijven. Steeds weer zoekend naar nieuwe antwoordrichtingen en geen genoegen nemend met goedkope antwoorden op de grote vragen van het leven.

In de christelijke geloofstraditie is er ook plaats voor twijfel. Het zoeken van God is nu eenmaal een weg van vallen en opstaan. Zo heeft zelfs Jezus diepe momenten van twijfel gekend. Aan het kruis roept Hij met luider stem: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' Aanvankelijk wilden de leerlingen - na Jezus' dood - niet geloven dat Jezus verrezen was. En als je de levensverhalen van veel heiligen leest dan valt op dat het geloof vaak geen vanzelfsprekende zaak is geweest in hun leven. Zo blijkt bijvoorbeeld uit enkele persoonlijke brieven van moeder Teresa dat ze zich vaak door God in de steek gelaten heeft gevoeld.

Jezus, de apostelen, moeder Teresa en vele anderen zijn door de twijfel heen hun God blijven zoeken. Het geloof werd door hen uiteindelijk overwonnen op het ongelof. De God van Jezus, de God van de apostelen, de God van moeder Teresa aanvaardt mensen zoals ze ten diepste zijn, met al hun geloof en ongelof, met al hun zekerheden en twijfels. Deze God blijft mensen zoeken en aan Hem kunnen wij ons toevertrouwen. Twijfel als eerbetoon aan de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14, 6).



Ben Simons, geestelijk verzorger

